



HET ONGELOFELIJKE (MAAR 100% WARE!) VERHAAL VAN DE MIDWESTER

ARR! Welkom in de Midwester!
Weet jij dat dit vroeger een echt
piratenschip was? Eerlijk waar!
Jammer genoeg strandde het
schip tijdens een vreselijke storm.
Sindsdien zijn er een paar
vreemde dingen aan de hand,
hier in de Midwester...

Tientallen jaren reisde de Midwester met haar bemanning over de zeven wereldzeeën. Maar op 30 juni 1627 gebeurde er iets verschrikkelijks...

Een verwoestende storm raasde over de Noordzee. Golven, sterker dan honderd olifanten samen, beukten tegen de flanken van het schip. De wind raasde en de piraten vochten voor hun leven. Tijdens die vreselijke nacht kwam bijna de hele bemanning om.

Pas de volgende ochtend werd echt duidelijk wat er was gebeurd. De Midwester was gestrand, zomaar, midden op straat in Koksijde!

Slechts zes van de 77 bemanningsleden overleefden deze gruwelijke nacht. Ze lopen hier nog steeds rond.

Maar weet je wat gek is? Die zes overlevende piraten zijn -sinds die nacht in 1627- nooit één dag ouder geworden. Ook al zijn ze eigenlijk al bijna 400 jaar, ze zien er nog steeds hetzelfde uit als toen!

Bovendien is er één piraat die iedereen kent, maar niemand ooit ziet: Mitje Wester. Ze wilde zo graag meevaren met het schip, dat ze zich verkleedde als jongen.

Af en toe komt ze terug naar haar oude schip. Dan laat ze voetstappen, boodschappen en andere tekens achter. Echt waar!

Wie weet vind jij ook wel zo'n teken tijdens je verblijf hier...